



Wakker worden in een luxe safaritent, in een jeep wilde beesten spotten en met een gin-tonic kijken naar de zonsondergang. Om daarna nog even door te vliegen naar de goddelijke Indische Oceaankust. Dat wordt een onvergetelijk woeste tijd in Kenia.

TEKST KARIN BLOEM FOTOGRAFIE HANS VAN BRAKEL @HOUSE OF ORANGE

DOE 's WILD





“Het is niet alleen de woeste natuur, ook de romantiek en het avontuur lonken”

zo voelt het wel ongeveer als de piloot ons uitleg geeft over de vlucht- en veiligheidsaspecten.

Na anderhalf uur landen we op een zanderige baan: we zijn aangekomen in Shaba National Park waar de managers van Joy's Camp ons opwachten. Het avontuur begint meteen. We rijden over zandwegen naar het afgelegen kamp.

Joy's Camp is vernoemd naar Joy Adamson, de vrouw van de Britse wildconservator George Adamson, die leeuwen vanuit gevangenschap weer terugbracht in de natuur. Er zijn veel boeken geschreven en films gemaakt over dit legendarische stel. Joy had hier in de jaren 70 een kamp vanwaar ze haar luipaard Penny terug naar de wildernis begeleidde.

Joy's is een elegant 'boutique'-kamp dat uitkijkt over een natuurlijke waterbron waar olifanten, buffels, zeldzame spiezen en waterbokken komen drinken. Het kamp telt tien en-suite tenten die zijn ingericht als paleisjes met handgemaakt glaswerk en mooie gekleurde stoffen. Vergeet hardcore veldbedden, hier staan dubbele (echte!) bedden met kraakheldere lakens en er is een hagelwitte badkamer met koperen kranen. Een privé-veranda met uitzicht over de omliggende heuvels maakt het luxe *Out of Africa*-plaatje compleet. Ideale plek om wild te spotten of gewoon te genieten van je eigen oase in de wildernis.

In overleg met de managers van het kamp stellen we ons programma op. Om het bijzondere wild van Shaba te zien maken we vroege *game drives*. En we hebben geluk, want onze gids spot een luipaard in een acaciaboom. Naast hem hangt het karkas van een gazelle, waar >

Het landschap van het Oost-Afrikaanse Kenia is enorm divers: van de duizelingwekkende kustlijn tot uitgestrekte savannes, en van woestijnen tot dichtbeboste wouden en meren. De zogenaamde *Big Five* – leeuw, olifant, luipaard, neushoorn en buffel – leven er nog steeds in de ongerepte natuur. Zoals de Masai het zeggen: 'Het land zoals je het bij ons ziet is ooit zo door Ngai (God) geschapen'.

Het is niet alleen de woeste natuur, maar ook de romantiek en het avontuur lonken. Denk aan Karen Blixen, de Deense schrijfster van *Out of Africa* die ten tijde van de Eerste Wereldoorlog vertrok naar Kenia. Ze vloog in een open vliegtuigje over meren met duizenden flamingo's, kwam oog in oog te staan met brullende leeuwen, dineerde midden in de bush aan met zilver en kristal gedekte tafels onder de sterrenhemel en dronk haar gin-tonic op plekken waar je je op het dak van de wereld waant.

Klinkt als een droom, maar tijdens een goed georganiseerde safari beleven we het zomaar zelf.

Back to nature

Bij aankomst in Nairobi worden we opgewacht door onze chauffeur, die ons naar zijn blinkende Landcruiser loodst. We rijden naar ons hotel 'House of Waine', waar we in onze fijne, ruime kamer eerst even bijkomen van de reis. In die ene dag in Nairobi bezoeken we bovendien het opvangcentrum voor babyolifantjes, het Karen Blixen-museum, een lokale markt en een kunstgalerie.

De volgende dag worden we vroeg gewekt en na een ontbijt met heerlijk geurende Keniaanse koffie, gaan we naar Wilson Airport. Onze bagage wordt ingecheckt en we stappen direct in een mini-vliegtuigje. *Back to the Wright brothers,*

Joy's Camp-tenten zijn ingericht als paleisjes; de badkamer is wit, de kranen van koper.



Dagelijkse picknick naast de jeep.



Hoe spannend: als de avond valt de Afrikaanse bush tot leven zien komen.



Leeuwentroep op een open vlakte van de Masai Mara.



Tijdens de game drives kun je een kill meemaken.



Nodig voor een safari in stijl: goeie zonnebril, kaki shirt en haarband.



Na je reis herinner je je de acacia voor altijd als 'safariboom'.



De Somalische struisvogel is een van de snelste inwoners van Shaba National Park.





Zo dichtbij komen de olifanten tijdens een *game drive*.



Vanuit de bush vlieg je in drie uur naar dit paradijselijke strand.



Back to nature is warm en bij vliegen ook eh, erg stoffig.



1. Zijden top, € 400 (**Paul & Joe** via Net-a-Porter) 2. Zonnebril, € 270 (**Dries Van Noten** via My Theresa) 3. Schoudertas met slangenprint, € 47 (**Asos**) 4. Short met print, € 20 (**Mango**) 5. Leren veterlaarsjes, € 280 (**Shabbies**)

hij zich waarschijnlijk net aan tegoed heeft gedaan.

Om kleine dingen als diersporen, mestkevers en andere kleine beestjes te spotten, maken we ook lange wandelingen. Onze voettocht voert langs een rivier. We klauteren over rotsen, genieten overal van het mooie uitzicht en zien zelfs een paar krokodillen schichtig het water in duiken als we te dichtbij komen.

Tegen de avond, als de zon ondergaat en de rotsen bijna rood kleuren, wacht ons een leuke verrassing: op de oever ligt een felgekleurd kleed met daarop kristallen glazen. We krijgen een zogenaamde *sundowner* aangeboden, in ons geval een gin- tonic met verse citroen en ijsblokjes. Tonic bevat kinine dat bewezen helpt

tegen malaria en daarom vroeger door veel Engelsen ter plekke werd gedronken. Wij vinden het een fijn excuus en genieten van dit moment.

Koekjes in de bush

Na drie heerlijke dagen vertrekken we 's morgens met een chartervliegtuigje naar Masai Mara, het bekendste National Park van Kenia. Hier vind je leeuwen, cheeta's, olifanten, zebra's en in het migratiezeizoen, als de gnoes en zebra's op zoek zijn naar vers gras, sta je er tussen miljoenen dieren. Als je hier bent rond eind juli kun je getuige zijn van de *migration*, waarbij deze laatsten vechten voor hun leven en proberen om zonder verslonden te worden door krokodillen de overkant van de rivier te bereiken. Elephant Pepper Camp is gelegen in de wildernis van Mara North in het noordwesten van Masai Mara. In dit kleine kamp zijn de ruime canvas tenten fraai ingericht met Indisch meubilair. Elke tent heeft een badkamer met traditionele safari-douche – een waterdichte canvas zak gevuld met warm water, waarbij je met een kort rukje aan het koord het safari-stof van je af spoelt.

's Morgens worden we gewekt met thee en versgebakken koekjes en tijdens uitgebreide *game drives* in safari voertuigen zien we al het wild dat we ons kunnen wensen. Op een avond zijn we zelfs getuige van een bloedstollende *kill*: veertien leeuwen hebben een pact gesloten en openen de aanval op een kudde gnoes. Als de adrenaline is gezakt genieten we 's avonds bij het kampvuur van de geluiden van de Afrikaanse *bush*.

We sluiten de safari af met een paar luie dagen aan de kust. We blijven in Kinondo Kwetu, een strandparadijs aan de Indische Oceaan op drie uur vliegen vanuit Masai Mara. >

Productie: Maroesja de Ruyter. Styling: Simone Dernee. Shopping: Jaimy van Rheden. Met dank aan: Kenya Tourism Board Benelux (magicalkenya.nl), Kenya Airways (kenya-airways.com), Safarilink (flysafarilink.com), chelipeacock.com, lewasafaricamp.com, bursoix.nl, sparkproductions.nl. Model: Sophie Vlamming @Wilma Wakker Models



“Erg ‘Out of Africa’: een sundowner drinken op de veranda voor je tent”

Het nomadenbestaan wordt ineens luxe in zo'n chique 'suite' op Joy's Camp.

“Vanaf je privéterras kijk je uit over de omliggende heuvels”



Schattig, zo'n kudde nijlpaarden in het wild, maar pas op dat ze niet ineens met 30 km/h achter je aan komen rennen



Een van de beroemde 'Big Five': de gnoe.

Het landschap is groots, de kleuren typisch Afrika, daar kan geen pot verf tegenop.

Ook zin in Kenia? Boek je safari via Marie Claire

Oké, het is een godsvermogen, maar een safari in Kenia is wel de reis van je leven. Speciaal voor jou heeft Marie Claire er een samengesteld.

Altijd al de 'Big Five' willen spotten? Dat kan, met deze geweldige 9-daagse safari-rondreis van Thika Travel. Je reist comfortabel en maakt optimaal gebruik van je tijd omdat je ook binnenlandse vluchten maakt. Je verblijft in kleinschalige, midden in de natuur gelegen safarikampen.

De eerste stop is in het heuvelachtige en rotsige Shaba National Reserve, dat grenst aan het bekendere Samburu National Reserve in het noorden van Kenia. Hier kruisen leeuwen, olifanten, luipaarden, giraffes en de zeldzame grevy zebra's je pad. En: je brengt er 3 nachten door in het spectaculair mooie Joy's Camp.

Dan ga je door naar het gemoedelijke safarikamp Elephant Pepper. Vanuit hier maak je zowel overdag als na zonsondergang safaritochten. Op de weidse vlaktes van Masai Mara National Park kun je geweldig cheeta's spotten. Ook bijzonder: je gaat hier wandelingen maken, waardoor je het wild van dichtbij kunt observeren. Dit is het echte *Out of Africa*-gevoel!

deze reis is inclusief

- retourvlucht Amsterdam - Nairobi met KLM
- 1 overnachting in Fairview Hotel in Nairobi op basis van logies en ontbijt
- 3 overnachtingen in Joy's Camp op basis van volpension, safariactiviteiten, (lokale) drankjes, huiswijn en bier
- 3 overnachtingen in Elephant Pepper Camp op basis van volpension, safariactiviteiten, (lokale) drankjes, huiswijn en bier
- binnenlandse vluchten
- alle transfers

prijs € 4064 p.p. bij 2 samenreizende personen
geldig van 1 oktober - 20 december 2013.

De safarikampen Joy's Camp en Elephant Pepper komen uit het portfolio van Cheli & Peacock, een lokale partner van Wild Times.

Meer informatie voor deze of andere safari's in Afrika via Wild Times: Tel. 070-2153250 / 06-25404337.
info@wildtimesafaris.com www.wildtimesafaris.com



Afrika is ruig, stoer, *back to basic* en de service is fantastisch chic.



Romantisch!
Na zonsondergang, midden in de bush, met je lief bij het kampvuur.



Zowel bij Joy's Camp als bij Elephant Pepper Camp heb je een eigen – luxe – tent with a view...